

## Ten geleide

Eindelijk weer een nieuwsbrief. Van ons voornemen minstens twee keer per jaar u te informeren over het CBR Project in Zambia is dit jaar niet veel terecht gekomen. Het hoort nu bij de goede voornemens voor het jaar 2000.

### In deze nieuwsbrief

- Een beknopt verslag van het bezoek aan het project door Jet en Serf. Zij hebben eerder zes jaar in het project gewerkt.
- Een weergave van een gesprek met de Bisschop van Ndola, onder wiens verantwoordelijkheid het project valt. Hij bracht een bezoek aan Europa in het kader van de actie 2000, voor een schuldenvrije start voor de armste landen. Hij was een paar dagen bij ons te gast, in het COV.
- Een Kerst- en Nieuwjaarswens van Zr. Annet, de coördinator van het CBR project.
- Berichten uit de bestuursvergaderingen.
- Een verantwoording van de inkomsten en uitgaven ontbreekt nog in deze nieuwsbrief. Na goedkeuring in de volgende bestuursvergadering zal deze aan u worden toegezonden.

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte te brengen van het wel en wee van de verstandelijk gehandicapten in Zambia én de werkzaamheden van het bestuur van Stg. Jonathan.

Nel Coumans, voorzitter



*Jet en Serf op werkbezoek naar projecten in Zambia*

## 'Na 3 jaar Nederland even terug in Zambia, het land van ons hart'

**Eind januari vertrokken Serf en ik voor de reis waar we zo naar hadden uitgekeken. Twee weken terug naar Zambia, naar de Copperbelt en naar alle mensen die ons zo dierbaar zijn. Nou, die periode was onvergetelijk. De ontvangst was Afrikaans warm, hartelijk en ontroerend.**

Samen met mr. Munshya bezochten we alle oude, maar ook de nieuwe CBR-plekken. Zuster Annet was helaas even in Engeland. We wisten dit van te voren, maar het was onmogelijk onze trip aan te passen. Het zou te ver voeren om van alle bezoeken uitgebreid verslag te doen, maar een aantal plaatsen willen we er uit lichten.

### Twapia

Twapia is een compound net buiten de stad Ndola. Het project is hier gestart nadat wij uit Zambia zijn. Drie ochtenden per week worden hier door vrijwilligers ongeveer 40 kinderen en jong volwassenen opgevangen. Met de kleintjes wordt gespeeld en physio gedaan, met de 'groten' gehandwerkt en getimmerd.

Er werkt een betaalde kracht van het project, maar alle anderen (6 vrouwen en 2 mannen) zijn vrijwilligers.

### Wat valt hier op?

- de donkere kleine ruimte achter de kerk zonder meubels;
- het enthousiasme van de vrijwilligers (de zon lijkt binnen te schijnen);
- de aandoenlijke tevreden snoeten van verstandelijk gehandicapten;
- de betrokkenheid van het kerkbestuur.

In de toekomst zouden ze graag een eigen gebouw willen. Het werk wil men zelf doen, maar geld voor materialen zal elders vandaan moeten komen.

## Kafubu Block

Kafubu Block is een plattelandsgebied ongeveer 20 kilometer bij Luanshya vandaan. Hier hebben drie licht verstandelijk gehandicapte jongens een kleine eigen farm (lees: hutje met een flink stuk land er omheen). Samen met een paar vrouwen die ook in het dorpje wonen, verbouwen ze het land. De vrouwen die de jongens helpen, doen dit vrijwillig. Zij worden ondersteund door een CBR- werker uit Luanshya die eens per week naar hen toe komt. Hier zijn zaken als zelfstandig wonen, begeleid werken, integratie en normalisatie bijeengebracht door mensen, die de begrippen waarschijnlijk niet eens



kennen, maar ze wel perfect weten toe te passen.

Een mooi project uit de categorie 'small, but beautiful'. Zij zullen in de toekomst wel financiële steun nodig hebben voor kunstmest, zaden, gereedschap, een kruiwagen en om een kippenhok te bouwen.

## Kaniki

Kaniki beschikt over een gebouwtje, gekocht met gelden van de Stg. Jonathan. Kaniki ligt net buiten Ndola en is een klein dorp waar onder meer een school en een kliniek liggen. Dit dorpje is de basis voor velen die in de omtrek in de bossen wonen. In het gebouwtje wordt één keer per maand een spreekuur gehouden voor verstandelijk gehandicapten die ook epileptisch zijn. Verder komen er iedere dag 3 tot 4 kinderen voor fysio, spelletjes en gewoon om de moeders te ontlasten. Een vrijwilligster zorgt voor hen en een ander runt er een klein winkeltje. Van de opbrengst probeert men elke dag voor een maaltijd te zorgen en koopt men zaden om het stuk land dat er bij hoort te verbouwen.

### Wat hier in het oog en het hart springt:

- de enorme goodwill van de vrijwilligster en de mensen van de kliniek;
- de ongestructureerdheid. Er zit geen lijn in de activiteiten. Men weet niet precies wat de bedoeling is, waar het eigenlijk om gaat. Als dit proces goed opgepakt wordt, zal men in de

toekomst zeker steun moeten krijgen om de ruimte in te richten, gereedschap aan te schaffen, achterstallig onderhoud uit te voeren, etc. Maar eerst werken aan de basis... De mensen die het werk doen, moeten de principes van CBR begrijpen en toe kunnen passen. Daarnaast is het noodzakelijk dat ze meer kennis hebben over verstandelijk gehandicapten.

## Chipata

Het gebouwtje dat hier moet verrijzen, heeft nogal te kampen gehad met tegenslagen. Een heel hoog



## Colofon

### Jonathan Nieuws ©

is de periodieke nieuwsbrief van Stichting Jonathan. Deze nieuwsbrief wordt vier maal per jaar gratis verspreid onder Jonathan-donateurs en sympathisanten van het werk van de stichting.

### Adres Stichting Jonathan

Postbus 572, 6400 AN Heerlen

### Donaties

Het werk van Jonathan kunt u ondersteunen door een bijdrage over te maken op:

- Postgiro 596262 of
- Bankrekeningnr. 6377 62606 (Generale Bank Heerlen),

telkens met vermelding van: 'Bijdrage voor Jonathan'.

### Vormgeving & Productie

Hein Berendsen Public Relations, Landgraaf.

### Druk

Schrijven-Lippertz, Voerendaal.



grondwaterpeil maakte het noodzakelijk alles te draineren en in het regenseizoen lag het werk volledig stil. Tijdelijk had men een visvijver, in plaats van een gebouw. Maar, de problemen zijn opgelost en hopelijk wordt een en ander binnenkort voltooid.

#### Wat maakt het hier zo boeiend?

- het optimisme en vertrouwen dat mensen uitstralen, ondanks tegenvallers;
- het geduld waarmee men wacht op het zakkende water;
- de grote groep mensen die van dit gebouw gebruik moeten gaan maken;
- de liefde die de werkers uitstralen.

En we waren natuurlijk ook in Chifubu, Mushili, Kitwe, Luanshya, Chipulukusu om maar enkele andere plaatsen te noemen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds waren we op pad en toch leken we niet moe te worden. Dit moet wel komen omdat we zo genoten. Voor ons was het natuurlijk toch spannend om terug te gaan na 3 jaar. Al ontvingen we nog regelmatig brieven en verslagen, het blijft toch afwachten hoe je alles en iedereen aan zal treffen. Papier is tenslotte geduldig en je hoort zoveel verhalen over projecten die later 'instorten'.

Niet hier, het project was prima voortgezet en op een aantal punten sterk verbeterd, omdat het nu echt Zambiaans geworden is en het volledig past in de cultuur van het land. Bijna alle mensen die destijds voor CBR werkten, zijn er nog steeds, zo mogelijk nog enthousiaster dan toen. We zagen kinderen die toen niet liepen en nu vrolijk rondrenden. De gebouwtjes zijn goed onderhouden en het meeste materiaal is intact. Er zijn 3 nieuwe centra bijgekomen en het aantal deelnemers is enorm gestegen. Kortom, we kijken met heimwee en tevredenheid terug op twee onvergetelijke weken. Het project verdient de steun die het van de Stg. Jonathan krijgt!

Jet Vinken.

### Kerstwens

*Het bestuur van Stg Jonathan wil aan het eind van 1999 iedereen bedanken die middels giften de verstandelijk gehandicapten in Zambia hebben geholpen. De verstandelijk gehandicapten rekenen op ons, laten wij hen niet teleurstellen. Voor diegenen die iets extra's willen doen bij deze bijzondere jaarwisseling; u vindt hierbij ingesloten een acceptgiro.*

*Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2000.*

*Het bestuur*

# Bisschop de Jong op bezoek

**Bisschop De Jong (een Zambiaan met een Nederlandse naam) is eindverantwoordelijk voor het CBR-Project en is zeer geïnteresseerd in deze tak van zorg. Hij sprak bij zijn bezoek aan ons in het COV te Cadier en Keer voornamelijk over de gevolgen van de enorme schuldenlast in Zambia: een steeds grotere werkeloosheid en groeiende armoede.**

Bijna 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is geen geld voor de meest elementaire levensbehoeften. Het dagelijks voedsel van de Zambianen, een zak maismeel, kost 15.0000 kwacha. Een gemiddeld gezin heeft per maand twee zakken hiervan nodig.



## ***Uit de bestuursvergadering***

**In verband met de grote geldontwaarding (devaluatie) in Zambia is besloten dat de coördinator in Ndola een dollarrekening opent. Daarop kunnen wij dan het geld storten en op het moment dat het nodig is kan het worden omgezet in kwacha's.**

Voorwaarde van de bank is dat er constant 3000 dollar op de rekening moet staan. Stg. Jonathan zal halfjaarlijks een vast bedrag overmaken waarover de coördinator, binnen enkele richtlijnen, vrijelijk kan beschikken. Over de hoogte van het bedrag zijn we nog met haar in overleg. Voor grotere uitgaven, die niet onder de begroting van Misereor vallen, zoals uitbreiding gebouwen en materialen voor nieuwbouw, moet een goed onderbouwde aanvraag worden ingediend. Deze moet vergezeld gaan van een aanbeveling van de Bisschop. Dit is met de Bisschop besproken tijdens zijn bezoek aan het COV.

Een onderwijzer verdient per maand 100.000 kwacha, ongeveer 90 gulden. Hoe kan men van het restant nog aanvullende voedingsmiddelen, kleding, schoolgeld, medicijnen bekostigen? En hoe moet dat met al die mensen die géén baan hebben? Velen proberen wat geld te verdienen door de verbouw en verkoop van mais en groenten, het maken en verkopen van stoeltjes, schilderijtjes en borduurwerk.

Dezelfde activiteiten worden ook ondernomen binnen het project. Het streven binnen de twee gestarte Self Help-Projecten was immers niet alleen zelfvoorzienend te zijn, maar ook wat geld te verdienen. Dit laatste kan men echter voorlopig vergeten. De producten die zij op de markt willen brengen, kunnen niet concurreren met de 'kleine bedrijfjes'. We moeten dus niet verwachten dat deze Self Help-Projecten zich binnen korte tijd helemaal zelf kunnen bedruipen. Het is al heel belangrijk als zij in staat zijn de deelnemers van de opbrengst een maaltijd per dag te geven.

*De Bisschop vroeg aan het einde van zijn bezoek nadrukkelijk de donateurs van het project te danken: 'The coming years we will need your financial support'.*

*De financieringsorganisatie Misereor in Aken, die de vaste lasten betaalt, is op bezoek geweest in Zambia en heeft toegezegd ons project zeker weer drie jaar te steunen.*

## ***Belastingaftrek door schenking bij notariële akte***

**In Nieuwsbrief nummer 3 heeft penningmeester, Henk Bouwman u geïnformeerd over mogelijkheden van belastingaftrek door een schenking bij notariële akte.**

Indien u dit ook wilt doen, neem dan contact op met Henk Bouwman of Nel Coumans. U krijgt het adres van de notaris; deze verzorgt de benodigde formulieren. De nota van de akte gaat naar het postadres van de Stichting en wordt door ons voldaan.

Indien u hier voor voelt, maar het artikel kwijt bent, laat het dan even weten. We zenden u graag de benodigde informatie nog eens toe.